



AAN - SIGNAAL

17-10-2020

NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT JAARGANG 7 NR. 6

Nieuwe website

De website van BridgeClub Berkel-Enschot is vanaf 1 oktober te vinden via de website van de NBB, <https://29002.bridge.nl>. U moet hier maar eens gaan kijken en zien of u er wegwijs uit wordt. Natuurlijk kunt u contact opnemen als u tegen onmogelijkheden oploopt. Veel succes!

Onze webmaster *Theo Brok* is de laatste maanden druk bezig geweest om de informatie over te zetten naar de nieuwe site. Dit is een hele klus geweest. Daarom willen wij Theo langs deze weg bedanken voor het werk en de tijd die hij hierin heeft gestoken. **BEDANKT, THEO.**

Contributie

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus is de contributie voor het komend jaar € 40,-. Het bestuur verzoekt u dit bedrag **uiterlijk 1 november 2020** over te maken naar:

Bankrekening NL65 RABO 0106 8564 13 ten name van Bridgeclub Berkel-Enschot.

Leden, die tevens lid zijn van een of meer andere bridgeclubs die is/zijn aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond mogen € 11,- in mindering brengen op bovenstaand bedrag.

StepBridge en Berry's Internet Club tellen daarbij niet mee!

De contributie bedraagt alleen in dit seizoen voor alle leden € 40,- vanwege het feit dat we niet in de zaal kunnen bridgen. Voor het seizoen 2021-2022 zal opnieuw worden bepaald of dit bedrag dan geldt of dat we de bedragen in rekening gaan brengen zoals die golden voor het seizoen 2019-2020.

Namens het bestuur, Bertus de Groot, penningmeester. (013-533 2518)

RABO CLUBSUPPORT

Ook BCBE staat op de lijst van clubs waarop je via de RABO Bank je stem kunt uitbrengen voor sponsoring. Dit kan deze maand tot 25 oktober. Onze club zet eventuele sponsorgelden in voor plexiglas schermen om uiteindelijk, zoals iedereen dat graag zou zien, toch weer samen te kunnen bridgen. Dus: **BRENG UW STEM UIT!** (HOE? Instructies op onze site www.bcbe.nl)

Kerstdrive

Op dinsdag 15 december zal onze jaarlijkse kerstdrive toch doorgaan, maar wel digitaal. Helaas is het niet mogelijk dit in de zaal te doen, dus de gezellige kerstverlichting zult u thuis moeten realiseren. Op dit moment kan het nu eenmaal niet anders ook al zou iedereen dat graag willen. Natuurlijk zullen er wel prijzen worden uitgereikt na afloop van deze drive!

Wij hopen echt dat iedereen eens een avondje gaat oefenen op stepbridge, want hiermee kunt u zelfs op vele kilometers afstand nog deelnemen. Goed, alles beter dan een scherpje, maar ook tijdens deze bridgeavonden zijn er genoeg momenten om even een kopje koffie, een drankje, een hapje of iets dergelijks te regelen. Kortom, we nodigen **iedereen** uit deel te nemen.

Als u moeite heeft met stepbridge, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden: zij leggen u van harte uit hoe een en ander werkt. Veel succes!

Op donderdag 17 en dinsdag 22 december kan er worden gestept op onze club. Voor hen die niet op vakantie gaan.

Tussen Kerstmis en Oud- en Nieuw zullen er geen bridgeactiviteiten zijn.

Dinerdrive

Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten de dinerdrive, die gepland was op 21 februari 2021, voorlopig niet door te laten gaan gezien de ontwikkelingen rondom COVID-19. We nemen aan dat er dan nog niet in een zaal met veel mensen kan worden gebridget.

Zodra het wel kan, plannen we een nieuwe datum. Dat hoeft niet per se in de carnavalsvakantie te zijn.



Jaarrooster

Let wel: Een *vernieuwd* jaarrooster wordt bij dit Aan-signaal meegezonden.

Nieuwe meesters

Hierbij de foto's van de personen die zoveel Meesterpunten hebben gehaald dat zij een nieuwe titel mogen voeren:



Ton van Zijl
Clubmeester
500 MP's



Mieke Rijnen
Kandidaat Bondsmeester
10.000 MP's



Finy Sijbring
Bondsmeester
15.000 MP's



Marco Klein Nagelvoort
Bondsmeester
15.000 MP's



Chris Bastin
Nationaal Meester
30.000 MP's

Normaal gesproken zouden deze leden tijdens een clubavond in jullie aanwezigheid in het zonnetje zijn gezet. Ook dit was niet mogelijk, vandaar dat zij de titels en de bijbehorende speldjes/bedeltjes na afloop van onze laatste vergadering hebben ontvangen.

VAN HARTE GEFELICITEERD, TON, MIEKE, FINY, MARCO EN CHRIS!



Blijven groeien.
Van Meesterpunten krijg je nooit genoeg.

Meesterpunten 'n overpeinzing

Toen ik alweer een jaar of vijftien geleden mijn eerste speldje kreeg, was ik dermate onder de indruk dat ik er een relativerend stukje over *móést* schrijven. Ik vergeleek het met een medaille van de avondvierdaagse. Je loopt een dag of vier een – niet noemenswaard – stukje door de natuur met een massa anderen. Gewoon voor de lol of als begelijder (en dat is géén typefout!) van jouw opgroeiend kroost. En, verdomd, als waardering ontvang je nog een heuse medaille ook ... of je een wereldschokkende prestatie hebt geleverd.

En tóch, als je die niet had gekregen, had jou dat bijzonder dwars gezeten. “Hullie” een medaille, dan *jij* natuurlijk ook en je borg dat ding ergens op. Waar ergens? Geen idee na al die jaren, maar dat was ook niet belangrijk; het ging om het moment, het in ontvangst nemen van dat ding, het laten zien aan ieder die wel langs de kant stond maar niet meegelopen had ... slapjanussen.

Een soortgelijk gevoel had ik bij het behalen van dat eerste Meesterpuntsplendje. Toen ik begon met bridge had ik het idee dat ik never nooit die 500 meesterpunten zou (kunnen) halen. Mijn halve trouwboek had er toentertijd al wel 5 of 6000, maar ja, *die* kon bridgen.

Toch, in ene: **498** meesterpunten! Nog twéé, dat moest lukken en waarachtig, op een van de volgende competitieavonden scoorde ik die laatste twee. Voor de huldiging – want dat was het in mijn ogen – moest ik nog een aantal weken wachten, maar ik had me voorgenomen in pák te verschijnen die avond. De voorzitter zou mij officieel toespreken, mij bedelven onder loftuitingen, mijn spelinzicht roemen en mij tot voorbeeld stellen voor alle anderen.

Bleek driekwart van de club dat speldje al te hebben en toch, en toch vond ik het leuk om het te krijgen en ik nam mij voor op te gaan voor het volgende speldje al had ik dan nog wel een lange weg te gaan: 2000 meesterpunten! Hallo, die krab je niet zo maar eventjes bijeen!

Een paar jaar later ontdekte ik toevallig op de adreskaart van Bridge dat ik, geloof het of niet, **1998** meesterpunten had. Indertijd stond dat nog open en bloot op die adreskaart; tegenwoordig moet je codes en wachtwoorden invullen om achter dat soort triviale zaken te komen ... privacy kennelijk.

Wéér moest ik dus nog twee punten scoren om te gloriëren, om een tweede speldje te kunnen toevoegen aan dat eerste. Dat moest lukken. Alhoewel het eerste speldje; waar had ik dat in godsnaam gelaten? Wie zoekt, die vindt gelukkig.

Maar, of de duvel er mee speelde, de Nederlandse BridgeBond of liever het bestuur ervan had in zijn oneindige wijsheid besloten die speldjespoppenkast af te schaffen en zijn leden te verblijden met stickertjes. *Ik kreeg dus géén speldje maar een heus stickervelletje!*

Ik was dermate van slag dat ik een boze brief stuurde naar de voorzitter van de NBB, naar de officiële wedstrijdleider van de Bond én naar de redactie van “Bridge” dat zij nu toch écht in de fout waren gegaan: *ik wou m'n speldje, verdikkie!*

Het siert de Bond dat die hele stickertoestand teruggedraaid werd en dat de speldjes en hangertjes alsnog verstuurd werden. Er was vanuit het hele land eveneens een hoop commentaar geleverd op die ingreep. Oké, geen enkele bridger zal met dat speldje in zijn revers gaan lopen paraderen op een competitieavond, maar kennelijk waren er een hoop dezelfde mening toegedaan als ik: we zijn geen kleuters die een plakkerkje krijgen omdat ze mooi getekend hebben.

Tja, bleek vorig jaar dat ik **4998**, écht waar!, meesterpunten bijeen gespeeld had: goed voor derde speldje. Dus nog even wéér die twee laatste puntjes scoren en hatsiekiedee, ik hoorde bij de echte bridgers! Komen er ineens verhuisplannen, maar niet alleen dat! Ik was uitgebridged! Bridgemoe! Wist du moment niet meer wie of wat Jacoby was, laat staan Stayman en Lavinthal. In Stiphout de draad weer oppakken? Zou eigenlijk wel moeten, maar dan moet Ko óók verhuizen

Geen derde speldje dus. Jammer, maar wie weet ...?

dirruk

Wat was het fijn

We leven in een vreemde tijd
De hele wereld leeft in onzekerheid
Niemand stelt ons gerust
Afstand nemen doen we bewust
Feestjes zijn taboe
We zijn het moe
Maar het zal toch moeten
Elkaar op anderhalve meter begroeten
Geen geknuffel en geen kus
Mondkapje op in de bus
Bridgen moet op internet
Wekelijks op “Step” doen we het
Het valt mee
Dat bridgen op de PC

Maar wat mis ik de gezelligheid
Van de Schalm in vroeger tijd
Dertien kaarten in mijn hand
Aan het eind van de avond spanning om de stand
Nu zie je dat na drie gespeelde spellen
Het tafelnummer kan jou reeds vertellen
Of je goed speelt of slecht
Zit je aan tafel 1 dan gaat het goed, ja echt
Mijn wijntje na het bridgen smaakt mij niet meer
Hopelijk komt dat in de toekomst weer
Als we met zijn allen weer gezellig bij elkaar zijn
We beseften het niet, maar wat was het fijn



Loes Westgeest
