

AAN - SIGNAAL

26-9-2020

NIUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT JAARGANG 7 NR. 5

7 SEPTEMBER 2020

Een feest had het moeten worden! Nu nog even niet. Exact 50 jaar geleden, ook op een maandag (zegt Google) is BCBE opgericht.



Helaas verpest Covid-19 dit jaar ons feestje, maar wat in het vat zit verzuurt niet! Het eerste glas zullen wij onszelf dinsdagavond in moeten schenken om online te toosten.

Ik wens de club nog een heel lang en gezond bestaan toe en dat wij er allemaal nog vele plezierige uren mogen beleven.

Hanneke de Vries

50 JAAR GELEDEN

We hebben niet veel leden meer die de oprichting van Bridgeclub Berkel-Enschot hebben meegemaakt. Eén om precies te zijn: *Helga Speckmann*. Op de laatste Algemene Leden Vergadering terecht een bloemenhulde gebracht (zie hiervoor het vorige Aan-signaal).

Er zijn echter toch een aantal leden die al zo'n 40 - 45 jaar lid zijn en zodoende vrijwel het gehele reilen en zeilen van de club hebben meegekregen, maar het gros van de huidige BCBE-ers heeft weinig tot geen herinneringen aan – dat mag u gerust weten – die hectische jaren 1970 – 2010. Hectisch waren die zeker en dat mag geen verbazing wekken: de gemiddelde leeftijd schommelde indertijd rond de 40! En gegarandeerd dat menigeen het (weer eens) niet eens was met bestuurlijke beslissingen. Maar het waren wel heel vruchtbare jaren!

Zo was er een jeugdafdeling (Kom daar nu maar eens om) waar niet zomaar boerenfluitjesbridge gespeeld werd! Een jeugdteam van BCBE is zelfs twee maal Nederlands kampioen geworden!

Er werd enthousiast "geviertald"; 14, 15 teams elk jaar weer. Enkele hebben niet alleen in de Hoofdklasse gespeeld, maar zelfs op Tweede Divisieniveau! (Wie van de huidige leden weet nog hoe dat viertallen in zijn werk gaat?)

Zomerbridge, toernooien zoals het Ruitenboertoernooi, bridgeweekenden ... er werd om deelname gevochten! (Och, mogelijk heeft de leeftijd hier iets mee te maken)

De "Uitkomst" zag het licht. (U vraagt zich misschien af wat dat in vredesnaam was ...)

... en er moest gerekend worden aan het eind van elke competitieavond! (Gerékend? Hoezo?)

We stapten, nee: sprongen het digitale tijdperk in met alle organisatorische problemen én mogelijkheden. We kregen een website, we leerden stepbridge kennen en werden "op onze ouwe dag" nog PC-bekwaam. Dat moest ook wel, want er hoefde ineens *niet* meer gerekend te worden; er kwam een bridgemate op tafel (Hoe lang is het geleden dat er werd gevraagd hoe dat ding werkte?) Kortom: Die "veertigers" van indertijd werden digitale 70-ers, 80-ers en zelfs 90-ers. Óud misschien, maar ze bleven briden! Ze herinneren zich dat allemaal beslist nog wel en zullen er misschien ook met enige weemoed aan terugdenken.

Hoe zit het met het historisch besef van onze "nieuwkomers"? Het zou toch jammer zijn wanneer de BCBE-geschiedenis "zich in de nevelen van het verleden zou hullen". Hen zou ik willen raden bij oudere leden het boekje "*Van één tot veertig*" te leen te vragen. Best interessant, al zeg ik het zelf!

dirruk

DIGITALE PSYCHOLOGISCHE OORLOGSVOERING

Geen sport die gevoeliger is voor psychologische oorlogsvoering dan de handboogsport... dacht ik tot vorige week dinsdag einde van de avond. De handboogsport op (hoog) niveau beoefenen, betekent dat je de techniek tot in je kleinste zenuwtjes en spiertjes moet beheersen. Wie de top wil behalen, zoals mijn kinderen, die bij NOC*NSF tot de A-sporters behoorden en in het Nederlands team zaten, moet vooral ook bestand zijn tegen alle invloeden van buitenaf. De tegenstander die even kucht op het moment dat je je ideale schot denkt te gaan maken, de coach van het andere land die naar je boog wijst en bedenkelijk kijkt, je opponent die veel te traag naar de meet loopt. Het ene met opzet, het andere bij toeval: het leidt af en dus is het devies: laat je door niets of niemand afleiden. Ook niet door je eigen onzekerheden. Bij het bridgen dacht ik daarvan af te zijn. Verkeerd gedacht. In de eerste jaren kon ik al behoorlijk van mijn à propos geraken als ik een stomme fout had begaan, of iemand onaardig deed, of als een tegenstander raar met zijn vingers zat te tikken op tafel (Was ie niet seintjes aan het geven aan zijn vrouw?), of de arbiter erbij geroepen werd (Oh, jee!). Als je zelf trainer bent geweest en je je sporters hebt gedruild in concentratiebehoud, dan verwacht je niet dat je zelf zó makkelijk slachtoffer bent.

Dinsdagavond gingen Mireille en ik weer de strijd aan met de andere Stepbridgers van de club. De avonden hiervoor ging het helemaal niet zo goed, maar vorige week hadden we toch aardig gescoord. Eens kijken of we daar deze avond een vervolg aan konden geven!

Vol goede moed begonnen we. En warempel: we stegen bij iedere tafel en zaten zelfs aan tafel 2 toen het noodlot toesloeg. Mireille werd uit het programma gegooid. Internetproblemen!

Ik wacht geduldig tot ze weer aan boord is. Ik vraag me af of de tegenstanders toch wel op de hoogte zijn, of de wedstrijdleider tijd bij zou willen tellen, of de andere spelers zich niet dood zitten te ergeren, omdat ze niet verder kunnen spelen, of ze sowieso nog verbinding zou kunnen krijgen.

Ah!!! Ze is weer terug! Gelukkig, want we waren in dat spel lekker bezig. En pats! Lig ik eruit. Tjeetje, wat krijgen we nou! Heb ik al die avonden medelijden gehad met degenen die vanwege internetproblemen het spel niet binnen de tijd af hebben kunnen krijgen. Die daarmee te boek stonden als te trage spelers, terwijl ze er niets aan konden doen en dan overkomt het mij! Ik dacht dat de internettechnieken hier in huis onschendbaar waren.

Het gebeurde allemaal vlak voor de pauze. En die pauzetijd hadden we hard nodig om alles weer op orde te krijgen. Wat fijn dat onze tegenstanders Ad en Corry geduldig zaten te wachten tot we weer in beeld kwamen en we het spel nog af konden maken. Niks geen pauze voor hun. En geen enkele klacht. Dus gingen we verder. Die wc wacht wel.



Oh! Mireille zal toch wel begrijpen wat ik bedoel met dat doublet? Hé, wat raar dat ze eerst die ruiten speelt. Ik zou al eerder een kleine klaveren hebben gespeeld om die in de andere hand te kunnen troeven... Oei, doe ik er wel goed aan om tóch die sans te bieden met die rare verdeling? En zo maalden mijn gedachten. Ai, de scores van ronde 5 vallen toch wel tegen. Had ik natuurlijk de manche moeten bieden, terwijl we de punten er niet voor hadden. Nou ja, deze zesde ronde gaat vast weer goed. Eén slechte tafel is toch niet zo erg? Mmm... twee slechte tafels wel. En daar hebben we ook de derde. En de vierde is ook een ramp.

De uitslag wil ik eigenlijk niet eens meer zien. Wat een bras! Eindigen we in de krochten van de BCBE-tempel. Mireille blijft altijd positief. Dat is wel héél fijn. En dan, ineens, realiseer ik me: Ik ben gepakt door het internetprobleem dat een psychologische oorlog met me heeft gevoerd. Ik kan helemaal niemand of niets hier de schuld van geven. Zelfs het probleem niet. Ik kan alleen maar terugdenken aan al die oefeningen en trainingen om sporters psychisch sterker te maken. En voel me een stuurvrouw die met het hoofd gebogen aan wal staat.

Monique



ALERTEREN BIJ STEPBRIDGE

Het alerteren bij StepBridge gaat héél anders dan bij bridgen in de zaal. Dat komt doordat bij StepBridge je bridgepartner je niet ziet of hoort. Je kunt je eigen bieding dus uitleggen aan de tegenstanders zonder informatie aan je partner te geven. Dan moet dat uitleggen bij StepBridge wél op de juiste wijze gebeuren:

Op de Laptop of PC klik je op de bieding die je wilt doen en daarna type je in het vakje naast "Uitleg" de afspraak in. Dan pas op **OK+Alert** drukken. Je tegenstanders en de toeschouwers zien in hun chatbox de uitleg, maar je partner ziet dat niet. Dat sterretje dat bij de gealserterde bieding komt, ziet je partner ook niet.

Op een tablet gaat het ietsje anders. Als je een te alerteren bieding gaat doen, kies je eerst de bieding en dan druk je op **OK+Alert**. Er verschijnt een vakje waarin je je uitleg moet typen. De uitleg staat er al als die uit je systeemkaart kan worden gehaald. Lekker makkelijk.

Veel meer te alerteren

Je legt dus je eigen biedingen uit. Het is niet toegestaan de biedingen van je partner uit te leggen. Omdat bij StepBridge de partner van de alertere de alert en de gegeven uitleg niet ziet, kan men bij StepBridge zonder problemen veel meer alerteren dan bij regulier bridge. Bij StepBridge speelt niet het probleem dat je door alerteren ongeoorloofde informatie kan geven. Daarom mag je altijd elke bieding uitleggen als je dat nodig lijkt. Om dezelfde reden moet je op StepBridge ook biedingen op 4-niveau en hoger alerteren. En zeker op StepBridge geldt: "Je moet biedingen alerteren waarvan je kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent."

Duidelijke uitleg

De uitleg die je geeft, moet wél duidelijk zijn. Dus niet "Multi", maar: *6-kaart Harten of Schoppen en 6-10 punten.*

Bij een 1 klaveren opening die een 2-kaart kan zijn, niet *vb* of *voorb* of zoiets, maar: *minimaal 2-kaart of 2+*. Als het minimaal een 3-kaart kan zijn, is er geen uitleg nodig. Trouwens, *vb* betekent *veel bier* en niets anders! Voorbereiden doe je dan door het bier met een mooie kraag in te schenken.

Nadere uitleg



Als je als tegenstander behoefte hebt aan nadere uitleg, dan vraag je dat aan de bieder zelf en NIET aan de partner van de bieder. Hoe doe je dat? Stel de vraag in de chatbox en kies in het “Aan:” vakje: Rechter Tegenstander of Linker Tegenstander, afhankelijk waar de bieder “zit”. Die andere twee mogen je vraag (en het antwoord) niet zien. Anders krijgen ze ongeoorloofde informatie en moet de WL worden geroepen.

Als er geen duidelijke afspraken over een bieding zijn, moet de bieder laten weten welke betekenis hij - op basis van (gemeenschappelijke) ervaring - hoopt dat de partner aan de bieding geeft.

Mocht je het even niet precies weten, bij StepBridge is het altijd toegestaan de eigen systeemkaart te raadplegen.

Vergeten Alert

Voor een vergeten alert hoef je niet de tegenstanders of de WL te vragen je bieding ongedaan te maken. Chat snel naar de tegenstanders de tekst Alert en wat de afspraak van je bieding is. Kies in de chatbox in het vakje “Aan:” dus eerst “Tegenstanders” (of toets Alt pijltje omhoog) en type dan dat wat je wilt melden. Chat NIET naar de “Tafel”, want dat ziet je partner ook en dat is nou juist NIET de bedoeling.

Alerteervrij

Heb je een hekel aan alerteren en denk je dat je “gewoon ACOL” speelt en “niets bijzonders” doet, dan kun je kiezen voor een alerteervrij systeem: *StepGroen*.

Zie www.stepbridge.nl/systeemkaarten/stepgroen/.

Op StepBridge kun je dit systeem kiezen door naar “Club” (linksboven) te gaan en daar “Identiteit” te kiezen. Op een tablet tap je rechtsboven op je stepnaam. Druk onderaan op “Kies”, ga naar “Beginnersclub 4 kaart hoog” (dat wordt blauw) en weer op “Kies” en op **OK**. Zorg ervoor dat als je partner een ander systeem heeft, dat jouw systeem wordt gebruikt. En zorg er ook voor dat jij en je partner zich houden aan jouw systeem! Je mag 1 schoppen openen met minimaal een 5-kaart, maar meld dat aan de tegenstanders.

Laat voor het begin van elke ronde de tegenstanders weten dat je *StepGroen* speelt en daarom niet hoeft te alerteren. Je tegenstanders moeten wél blijven alerteren, tenzij zij ook *StepGroen* spelen. Volgens de stepspelregels mag men de tegenstanders verbieden te alerteren.

Ruud Koningen

MISKLIK

Het overkomt iedereen wel eens: je klikt op een bieding, die je helemaal niet bedoelde. Je zat er gewoon naast. Maar een misklik is NIET een bieding die je deed, terwijl je niet zag dat of wat er al was geboden. Ook niet als je bij nader inzien duidelijk iets anders had moeten bieden, ook al was dat in de beroemde “één adem”.

Een échte misklik kán ongedaan worden gemaakt. Dit kan door in het menu “Spelen” voor **Maak ongedaan** te kiezen of op het vakje **Maak ongedaan** te klikken. Je linker tegenstander heeft dan de mogelijkheid je bieding ongedaan te maken. Als geen gebruik wordt gemaakt van die mogelijkheid of als het bieden al te ver is gegaan en het ongedaan maken op die manier niet meer mogelijk is, klik dan op **Roep WL**.