

AAN - SIGNAAL

15-3-2015

NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT NR. 13

AFMELDEN

Afmelden vóór 2 uur 's middags via het e-mailadres afwezig@bcbe.nl. Er volgt vóór 5 uur een bevestiging van ontvangst. De wedstrijdleiding is dan op de hoogte en het programma van die avond kan op dat moment nog eenvoudig worden bijgesteld.

VIERTALLEN

Woensdag 11 maart speelde BCBE tegen Theseus 9 in de viertallencompetitie. Wat vrijwel niemand had verwacht gebeurde: een roemloos ten onder gegaan BCBE 1 moest 's avonds laat de confrontatie aan met het thuisfront, wakker gebleven om het team toe te juichen. Het mocht niet zo zijn: 4 - 16! 25 maart wacht de slotronde, waarbij de huidige nrs. 1 en 2 elkaar ontmoeten en de nrs. 3 (BCBE) en 4! Een spannend slot: BCBE móet met minimaal 14 - 6 winnen om zeker te zijn van promotie. Succes Dames, Heren!

VRAGEN STAAT VRIJ, MAAR

Wat kun je nu *wél* en wat moet je nou net *niet* vragen aan de bridgetafel?

Een leerzaam artikeltje hierover van de hand van Ruud Koningen kunt u lezen op onze site. www.bcbe.nl → Technische zaken → TC Artikelen.

DOORDENKERTJES

Uiteraard wist u dat ze bestonden, maar kék u er wel eens naar? Of liever “dacht u er wel eens over door?”. De redactie mocht deze week weer eens een reactie ontvangen van een van onze leden: “*Hoewel ze voor mij echte breinbrekers zijn, kijk ik regelmatig naar de doordenkertjes.*” Leuk!

PAASDRIVE

Dinsdag 31 maart wordt de paasdrive gehouden. Komende week kunt u zich hier voor opgeven. Doen! Altijd gezellig: een week zónder competitiebridge, maar wél een drive!

VARKENSHAAS MET ABRIKOZEN

Over dit recept op de website, waarnaar u in Aan-signaal nr. 11 werd verwezen, meldde de schrijfster Hanneke de Vries al dat het ten gevolge van uitlenen en verder uitlenen verloren was gegaan en dat zij een beetje had moeten improviseren.

Welnu, secuur als zij is, heeft ze net zo lang gegoogeld tot het “ergens vandaan” boven water kwam. Grappig is dat - stom toeval - zij het vond onder de titel “*varkenshaasje met abrikozen van tante Hanneke*”.

Voor geïnteresseerden: <http://www.snelklaar.nl/printrecept.php?ID=13781>

... EN TOT SLOT:

Een bridgende kroegbaas uit Ommen,
had de gewoonte om tegen zijn partner te brommen.
Maar die zei: “Luister eens vriend,
daar ben ik niet van gediend,
zoek maar een ander om tegen te grommen”.

