



AAN - SIGNAAL

10-05-2015

NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT JAARGANG 1 NR. 17

EIND-SIGNAAL

Althans voor dit seizoen!

“Ergens in augustus” zijn we er weer met *de tweede jaargang van het Aan-signaal* !

VAN HET BESTUUR

Op blz 3 van dit Aan-signaal vindt u samengevat datgene dat in de laatste bestuursvergadering is besproken.

WINTERCOMPETITIE

De wintercompetitie werd vorige week afgesloten met de huldiging van de kampioenen. Dat niet alleen: we kregen op beide slotavonden een tweetal keren een hapje aangeboden, een leuke geste van het bestuur.

Als eerder al gemeld waren er op beide dagen geen verrassingen. Eindigden *Loes Poppelaars* en *Theo van Eekelen* op dinsdag voor de vierde keer alweer als eersten, op donderdag deden *Harrie van Hoof* en *Frans Vromans* dat eveneens. In deze samenstelling wel te verstaan. Met andere partners toonden zij in het verleden ook al hun suprematie. Hulde!

**De wintercompetitie 2015 - 2016 begint in week 38
op dinsdag 15 september en donderdag 17 september 2015**

EINDDRIVE

Nog één keer naar De Schalm komen om het seizoen af te ronden met een gezellig avondje bridgen, en dan een paar maanden rust. Dat is de jaarlijkse einddrive.

De opkomst was niet al te groot, dus de kans op een mooie prijs relatief groot.

De dames van de BAC hadden weer hun best gedaan en de prijzentafel stond vol met vele fraaie planten. Onze onvolprezen wedstrijdleader Wim Westgeest organiseerde de inschrijvingen en het bridgen. Altijd meer werk dan je denkt. Dank je wel, Wim!

Na een welkomstwoord door de voorzitter en enkele instructies door de wedstrijdleader konden 32 paren van start gaan voor 24 spellen top-integraal. De voorzitter had zijn partner thuis gelaten, opdat er een even aantal paren zouden zijn. Hij dacht een rustig avondje nietsdoen tegemoet te gaan. Maar helaas voor haar werd er een speelster na de 2e ronde ziek. Dus mocht de voorzitter alsnog de kaarten ter hand nemen. Best gezellig eigenlijk, bridgen met iemand waar je nog nooit mee hebt gebridged. En naar huis gaan met een mooie hortensia.



Tussendoor werden heerlijke hapjes geserveerd. Jammer dat we dat niet iedere avond hebben. Maar ja, de penningmeester zit (terecht) op de centen.

Zelfs een leuke bridgeavond komt tot een eind. *Berry van der Donk* en *Jos Snijers* bleken het hoogst te hebben gescoord en mochten als eersten een grote plant uitkiezen.

En wat belangrijker is: hen werd de **BERT SCHREUDERWISSELTROFEE** uitgereikt door de voorzitter. Een waardige afsluiting van een mooi en afwisselend seizoen.

Ter afscheid wenste de voorzitter iedereen een mooie zomer toe. Met als toevoeging het verzoek aan alle leden om per e-mail ideeën aan te dragen voor het beperken van het ledenverlies en om onze club aantrekkelijker te maken voor nieuwe leden.

AARZELEN

Regelmatig een punt van discussie.



Het gebeurt regelmatig: iemand aarzelt met het bijspelen van een kaart, terwijl er niets te aarzelen valt.

Het duidelijkst is het bijspelen van je laatste kaart in de te spelen kleur. Iemand aarzelt met het bijspelen van die ene kaart. Waarom? De enige reden is het willen misleiden van de andere spelers. “Ja, maar ik was even aan het nadenken over de volgende kaart” of iets dergelijks, kan en mag niet de reden zijn. Artikel 73D is daar heel duidelijk over. Er staat letterlijk:

Een speler mag niet proberen een tegenstander te misleiden door woord of gebaar, door haast of aarzeling bij het bieden of spelen (zoals het aarzelen met een singleton) of door de manier van bieden of spelen of door enige andere opzettelijke afwijking van de correcte manier van handelen.

Als links van je op tafel aas-vrouw van een kleur ligt en de leider speelt die kleur uit zijn hand, mag je niet aarzelen als je de heer niet hebt. Geen enkel reden rechtvaardigt zulk gedrag. Het is niet alleen verboden, het is domweg niet netjes. “Ja, maar ik dacht even na welke kleine kaart ik zou bijspelen” maakt de overtreding niet minder erg.

ZOMERAVONDBRIDGE

Dit jaar is het ons gelukt om het zomeravondbridge in een in onze ogen prima locatie te laten plaatsvinden. We gaan deze zomer een zestal keren spelen in:

Riddershoeve

't Zwaantje 1 5056 ED Berkel-Enschot
Telefoon: 013 - 533 12 39

en wel op **maandag 3 - 10 - 17 - 24 - 31 augustus** en **7 september 2015**

Meer info en t.z.t. uiteraard ook de uitslagen weer op onze site www.bcbe.nl → zomeravondbridge.

CAFÉDRIVE OISTERWIJK

Gezien de belangstelling voor deze drive in het verleden vanuit onze club vermelden we deze hier expliciet: **Zondag 23 augustus 2015.**

Info/Aanmelden: via www.bcbe.nl → Drives → Cafédrive Oisterwijk

Beste clubgenoten,

Meer dan 30 jaar geleden zijn wij lid geworden van de bridgeclub Berkel-Enschot. Enkele maanden geleden hebben wij besloten om te stoppen met bridgen op de dinsdagavond bij deze club om diverse (persoonlijke) redenen.

Wij hadden gehoopt dat wij u op de laatste bridgeavond dan wel op de einddrive konden bedanken voor de vele jaren bridgeplezier.

Dit is anders gelopen door de hartinfarct die Wim op Koningsdag heeft gekregen. (Het gaat gelukkig nu iets beter met hem)

Wij willen nu op deze manier eenieder bedanken voor de vele gezellige bridgeavonden, die wij hebben gehad bij deze bridgeclub.

Wij wensen u het allerbeste toe en wij zullen nog vaak terugdenken aan deze bridgeclub.

Met vriendelijke bridgegroet,

Wim en Mies de Jong

VAN HET BESTUUR

Het bestuur heeft op 30 april vergaderd. Uit die vergadering kan het volgende worden meegedeeld:

Het programma voor het **lustrumfeest** dat op 4 oktober gaat plaatsvinden, is diepgaand besproken. Er worden binnenkort definitieve afspraken gemaakt met de diverse aanbieders.

De dagindeling is zo goed als rond. U kunt rekenen op een begin om 2 uur 's middags en een eind om 8 uur 's avonds, dus inclusief een diner.

Voor wat betreft onze leden hebben we te maken met een aantal behoorlijke ziektegevallen. Ze krijgen de nodig aandacht van onze onvolprezen Mieke.

Met het inleveren van de lidblijfformulieren krijgen we nu een eerste inzicht in de te verwachten uitstroom. Die is niet gering, hetgeen het nodige van het bestuur zal vergen. En niet alleen van het bestuur. Ook de leden kunnen bijdragen aan het werven van nieuwe leden.

De nieuwe **bridgemates** zijn vroeger aangeschaft dan we eerst hadden gepland. Het benodigde budget was echter beschikbaar en de rente laag. Dus hebben we ze al in februari aangeschaft. En in de kast laten liggen tot het begin van het nieuwe seizoen zou ook zonde zijn geweest. We zijn deze dus ook al meteen gaan gebruiken. Het invoeren van de spelverdelingen gaat tamelijk moeizaam. Daar gaan we extra aandacht aan besteden. Wel goed dat we nu al enige ervaring hebben opgedaan.

Omdat het invoeren van de spelverdelingen tijd kost en velen niet te laat thuis willen zijn, heeft het bestuur besloten om voortaan een kwartier eerder, dus om kwart voor acht te beginnen met briden.

De nieuwe **invallersregeling** loopt op zich best goed. We gaan deze zomer wat doen aan het te weinig of te veel ontmoeten van een of meer paren in een competitieronde. Uiteraard zitten er minder paren in de zaal dan wanneer voor elk afwezig paar een invallerspaar aan tafel zou zitten.

Zoals al eerder gemeld, organiseren we 6 maandagavonden **zomerbridge** in De Riddershoeve. Voor velen wat dichterbij huis dan in het vorige jaar. De eerste avond is op 3 augustus.

Wat weer terug komt is de **wandelbridgedrive**. Dit jaar nog en wel op 21 november. Loes Westgeest en Ruud Koningen trekken de kar. De inschrijfformulieren worden in september verstrekt.

De kaarten waarmee we 's avond briden, zijn zo langzamerhand aan vervanging toe. We hebben nog wel wat nieuwe stokken, maar de toelevering van nieuwe is zeer welkom. De vroegere sponsor doet het niet meer, dus als u iemand weet

Het bestuur wenst u allen een mooie en rustige zomer toe. Graag tot ziens op de zomerbridgeavonden of bij het begin van de clubcompetitie (op dinsdag 15 september en op donderdag 17 september).

WENST OOK DE REDACTIE VERDER ...

... iedereen een mooie zomer toe thuis in de tuin of elders.

En mocht dat elders zijn dit jaar, dan: *goede reis, wees voorzichtig en kom gezond terug!*



... EN TOT SLOT:

Een bridgend echtpaar uit Ede,
was over zijn spel niet tevreden.
Maar aan het eind van de rit,
mompelden zij: "Shit,
we zijn verdorie nog tweede."

