



AAN - SIGNAAL

5-12-2015

NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT JAARGANG 2 NR. 13

Afmelden competitieavond

Stuur een e-mail naar afwezig@bcbe.nl en u ontvangt vóór 17.⁰⁰ u. een bevestiging van ontvangst.

Om verwarring te voorkomen dient u zich als páár af te melden!

Als u of uw partner met *een invaller* speelt, kunt u de naam van de invaller eveneens via “afwezig” melden, zodat diens naam op het gidsbriefje vermeld kan worden.

Wandelbridge 21 november 2015

Het was een mooie dag! Het ligt er wel aan hoe je tegen het woordje “mooi” aankijkt. De organisatie had het “mooi” (heel goed) geregeld. Het KNMI had het niet “mooi” voorspeld en had het uitgerekend deze keer bij het rechte eind.

De ontvangst in het Bezoekerscentrum Groot Speyck was meteen al gezellig. Iedereen had er zin in en binnen, in dat prachtige nieuwe onderkomen, was het lekker warm. De koffie was heerlijk en de pepernootjes erbij eigentijds. De zon scheen....., maar de buienradar was pessimistisch.

Na 2 rondes gespeeld te hebben, pakten de “lopers” zich goed in: regenpakken, dikke sokken, zwaar geprofileerde wandelschoenen enz. Dit waren de ware natuurliefhebbers. De “bagagewagen” reed er achteraan, met de “hartverwarmende -/hartversterkende” middelen. Dit oponthoud voor de wandelaars moest jammer genoeg worden overgeslagen. Maar dat werd goed gemaakt bij het ontvangst in de “blokhut”. Daar werd de echte ouderwetse houtkachel aangestoken, het gezellig gemaakt en de glaasjes met Berenburger gevuld om iedereen op te warmen. Inderdaad, door en door nat kwamen ze het bos uitgekropen. Een van de stappers had zo flink doorgestapt dat zij haar schoenzolen verloren is onderweg. “Sokken hoeft je dan ook niet meer uit te wassen”!

Inmiddels werd er een lekkere lunch klaargezet, een warm kroketje, een gekookt eitje, belegde broodjes en voldoende koffie of thee. Opgewarmd en aangesterkt speelden wij weer 2 rondjes.

Ook toen had de buienradar het weer bij het goede eind Het was droog en dat bleef het de hele terugweg, zelfs een glimpje zon.

Loes trakteerde het gezelschap onderweg op een paar mooie gedichtjes over de natuur aan de hand van de mooie foto's die zij op haar wandelingen maakt.



In het Bezoekerscentrum werd deze MOOIE dag afgerond met nog twee rondes bridge onder het genot van een wijntje, biertje, warme chocolademelk met slagroom, gedecoreerd met pepernootjes.

Al met al voor herhaling vatbaar!!!!

Hanneke

Meer: www.bcbe.nl → Clubnieuws en Foto's

Cadeautjes

We leven in een tijd van geschenken en cadeautjes. Met Sint proberen we iets leuks te kopen voor onze naaste(n). Al moeilijk genoeg voor iemand die alles al heeft. En bijna onmogelijk is het om daar nog iets leuks bij te schrijven, al dan niet in rijmvorm. Vandaar de vlucht naar Kerst. Maar goed, gezelligheid kent geen tijd, dus gaan we er elk jaar weer mee door.

Bij bridgen worden het hele jaar door cadeautjes weggegeven. Nooit welgemeend, maar niet minder welkom. Want goed scoren doe je pas met een flink aantal cadeautjes. Worden je fouten mooi gecamoufleerd.

We roepen braaf “Dank je, Sinterklaasje” begin december. Maar bridgcadeautjes ontvang je *niet* met een dankjewel. De gulle gever kookt toch al van ellende vanwege die begane stomiteit. En als iemand zich daarvoor dankbaar toont, ontploft de snelkookpan. En als tot overmaat van ramp de dummy tegen de leider zegt: ”Goed gespeeld partner!”; ja, dan vliegt de inhoud van de pan tegen het plafond.

Dus in het kader van “vrede op aarde” en “in de bridger een welbehagen” is mijn advies: Aanvaard het geschenk in alle stilte en wijsheid. Zeg verder niets. Napraten heeft toch geen zin.

Het komt eigenlijk (zoals altijd) neer op het lezen van artikel 74 van het welbekende oranje boekje. Met speciale aandacht voor artikel A2: *Een speler behoort zorgvuldig iedere opmerking of handeling te vermijden die ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij een andere speler of het genoeg van het spel zou kunnen verstoren.*

Ja, dat is niet alleen op cadeautjes van toepassing. Dat zult u wel begrijpen. Jammer is dat veel bridgers niet in de gaten hebben dat ze ergernis veroorzaken. Zoals een schimmel oogkleppen op krijgt, zo ziet de doorgaans beminnelijke bridger tijdens het spel niet dat hij zich niet kan beheersen. Dat hij – vaak met drogredenen – de zwarte Piet naar zijn bridgepartner schuift.

Nou weet ik niet of deze uitdrukking nog mag worden gebruikt. Misschien dat het woord “zwart” ergernis of verlegenheid zou kunnen veroorzaken bij onze medemensen. Bij voorbaat mijn excuses.

Het heerlijk avondje is gekomen, dus er wordt niet gebridget. Cadeaus worden van harte en met plezier gegeven. Prettig spel!

Ruud Koningen

Drives (Noteer alvast in uw agenda!)

- Dinsdag 22 dec. 2015: *Kerstdrive* (Deelname € 2,50 per persoon).
- Zondag 3 jan. 2016: *Snertdrive* in Boerderij Denissen (U kunt nog inschrijven).
- Zaterdag 13 feb. 2016: *Dinerdrive* in Riddershoeve.
- Donderdag 24 mrt. 2016: *Paas- en Einddrive* worden gecombineerd (Bert Schreudertrofee).
(Er is ruimte in de begroting gevonden om dan géén inschrijfgeld te vragen!)

... EN TOT SLOT:

Een hulpsinterklaas uit Gieten
liet een groot slem schoppen schieten.
Daarop sprak toen zijn maat
teleurgesteld en kwaad:
“Ga verdikkie zwarte pieten!”

