

# AAN - SIGNAAL



19-12-2015

NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT JAARGANG 2 NR. 14

## Afmelden competitieavond

Stuur een e-mail naar [afwezig@bcbe.nl](mailto:afwezig@bcbe.nl) en u ontvangt vóór 17.<sup>00</sup> u. een bevestiging van ontvangst.

**Om verwarring te voorkomen dient u zich als páár af te melden!**

Als u of uw partner met *een invaller* speelt, kunt u de naam van de invaller eveneens via “afwezig” melden, zodat diens naam op het gidsbriefje vermeld kan worden.

## Het Bridgeklimaat

Momenteel staat de klimaatverandering bovenaan de lijst met wereldse zorgen. Onlangs was die wereld bij elkaar in Parijs om elkaar te beloven dat de temperatuur niet meer dan 2 graden mag stijgen. Ik heb de neiging om dat contract te doubleren.

Ja, het klimaat verandert ongetwijfeld. Deskundigen zien in elke uitschieter een bewijs van de huidige klimaatverslechtering. Echter op de site van weeronline kun je lezen dat er in 1956 ook zo'n warme decembermaand was. Maar dat leest niet zo lekker.

Zo ook bij briden. Daar wil men graag een slechte score eenvoudig verklaard zien. Als het even kan veroorzaakt door de mensheid en niet door de omstandigheden. Slecht gekaart in plaats van een slecht zitsel. Bewijzen zijn niet nodig.

Hopen op een witte Kerst, dat doen we al heel lang. En af en toe werden de kerstdagen inderdaad wit: volgens Wikipedia 5 keer sinds 1950. Daarvan 2 keer in de laatste 6 jaar. Ja, dat las ik met verbazing.

Met Kerst op de drempel zingen we “in de mensen een welbehagen”. Een wat positievere benadering van de mensheid in het algemeen en wij als bridgers in het bijzonder. Hetzelfde lied wenst ons ook “vrede op aarde”. De aarde is nogal groot, maar vrede aan de bridgetafel moet te behappen zijn.

Ook fijner voor de beginnende clubbridger. “Nu zij wellekome” zouden we tegen ze willen zingen. Maar de praktijk leert dat ze nauwelijks belangstelling hebben voor onze herberg. Bang voor ons klimaat?

Als clubbridger kunnen we wél zelf wat doen aan het bridgeklimaat. En vrede aan tafel brengen. Best een mooie kerstgedachte en een wens voor het nieuwe jaar.

Ruud Koningen



## Viertallen

Zoals de meeste clubgenoten wel weten speelt onze club als viertal mee met wedstrijden in de regio Midden Brabant.

Voor mensen die nog niet zo lang bij onze club spelen wil ik graag vertellen wat viertallen eigenlijk inhoudt. Viertallen (de naam zegt het al) doe je als team met vier mensen. Je speelt dan tegen een viertal van een andere club. Een paar speelt de spellen Noord-Zuid en het nevenpaar speelt dezelfde spellen, maar dan Oost-West. Op die manier krijg je dan een uitslag.

Eigenlijk vind ik zelf viertallen het mooiste en eerlijkste bridge. Je wordt steeds vergeleken met je tegenstanders over dezelfde spellen.

Het “viertal” van Berkel-Enschot bestaat uit zes mensen, te weten *Ine Bouwman, Francis Braat, Theo Van Eekelen, Kees van de Ven, Sjef Vorstenbosch* en *Finy Sijbring*.

Inmiddels hebben we drie wedstrijden gespeeld met wisselende scores. De eerste tegen Goirle 4 hebben we “glorieus” verloren met maar liefst 19 - 1. Het zat niet mee!

Gelukkig kunnen we melden dat we de tweede wedstrijd tegen Goirle 3 hebben gewonnen met 14 - 6. *Loes Poppelaars* heeft deze wedstrijd meegedaan voor Francis. Ondanks het vreemde biedsysteem van onze tegenstanders wisten we hen toch te verslaan!

16 december echter moesten we tegen Goirle 2, dat op dat moment op de derde plaats stond. Dat het zo'n grote nederlaag zou worden, dáár had niemand op gerekend.

6 januari (Driekoningen!) spelen we de vierde zitting tegen Theseus 6. We zullen ons best doen!

Finy Sijbring

(Red. Op onze site [www.bcbe.nl](http://www.bcbe.nl) vindt u onder *viertallencompetitie* alle data, uitslagen en standen.)

### Programma

- Dinsdag 22 december : Kerstdrive (Gewone tijd: 19.<sup>45</sup> uur!)
- Dinsdag 5 en donderdag 7 januari 2016 : vervolg clubcompetitie, vierde ronde tweede zitting.
- Zaterdag 13 februari 2016 : Dinerdrive bij *Riddershoeve* (Meer info t.z.t.)

... EN TOT SLOT:

De kerstman was op Ameland  
eens op een bridgeclub beland.  
Hij sprak daar na een keer proberen  
en onnodig downslagen incasseren:  
“Van bridge heb ik de kerstballen verstand!”



Gelukkig

*Fijne feestdagen*  
en  
*Alle goeds voor 2016*



*nieuwjaar !*

