



AAN - SIGNAAL

14-2-2016

NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT JAARGANG 2 NR. 19

➤ Afmelden competitieavond

Stuur een e-mail naar afwezig@bcbe.nl en u ontvangt vóór 17.⁰⁰ u. een bevestiging van ontvangst.

Om verwarring te voorkomen dient u zich als páár af te melden!

Als u of uw partner met *een invaller* speelt, kunt u de naam van de invaller eveneens via “afwezig” doorgeven, zodat diens naam op het gidsbriefje vermeld kan worden. Ook *driemanschappen* worden verzocht door te geven welke twee leden die avond zullen spelen.

➤ Systeemkaart (3)

Ooit werd jaarlijks in het chique hotel Des Indes in mijn geboorteplaats Den Haag het Cap Gemini invitatietoernooi georganiseerd. Een bridgetoernooi waarvoor de wereldtop werd uitgenodigd.

Die werd dan een week lang in het hotel vertoeteld en speelde 10 wedstrijden van 20 spellen. `s Middags en `s avonds. De laatste speelavond liepen en zaten alle spelers en speelsters in galakleding.



Zia Mahmood

De toen nog jonge mannen Enri Leufkens en Berry Westra vormden een sterk Nederlands paar dat elk jaar mee mocht doen.



Hotel des Indes

In grote luxe zalen stonden grote ronde tafels (zonder schermen) waar de groten der aarde tijdens het bridgen te bezichtigen waren. Je mocht er gewoon rondlopen en bij een tafel gaan staan of zitten meekijken. Als aan zo'n tafel Zia Mahmood speelde, dan zaten en stonden weleens 30 belangstellenden mee te kijken. Zia hield dan af en toe z'n kaarten hoog boven z'n hoofd om te laten zien wat hij in z'n hand had.



Leufkens-Westra

Dochter Lotte Leufkens kroop nog onder de speeltafels door. Nu is ze een sterke internationale speelster.

Ik had beloofd in deel 3 te vertellen hoe je een systeemkaart zou moeten invullen. Maar ik bedacht me dat je dan eerst eigenlijk met je partner moet bespreken welke afspraken en conventies je toepast. Niet na elk spelletje op de club dus, maar een keer op een rustige middag met koffie en gebak. Zonder emoties doornemen wat je nou eigenlijk hebt afgesproken en wat verstandig is. Een conventie mag pas worden opgenomen, als beide bridgepartners het er 100% mee eens zijn. Een conventie opdringen leidt altijd tot ongelukken en lange napraatsessies.

Hou het simpel. Dat deed het Braziliaanse topjaar Chacas-Branco tijdens bovengenoemd toernooi ook een keer. Geen enkele conventie. Zelfs geen Stayman! Ja, ik geloof wel azen vragen. Maar meer ook niet. Ze eindigden in die wereldtop als vijfde.

Goed, zo ver hoeven we niet te gaan. Maar conventies die je niet meer dan vijf keer per jaar gebruikt, kun je beter schrappen. En dan kan je partner opgelucht ademhalen.



Gabriel Chagas

Op onze website staat een beschrijving van een eenvoudig bied- en speelsysteem. Niet in de vorm van een systeemkaart, maar gewoon in tekst.

www.bcbe.nl → *Technische zaken* → *Opsomming van de inhoud van wat kunnen staan.*

Heel handig om bij de koffie met gebak op papier te hebben en door te nemen. Dan laat ik in een volgend stukkie wel zien hoe je dat in een systeemkaart zet.

Ruud Koningen

Bijgaande foto's: januari 1996

➤ Spelen in de B

Op donderdagavond moesten mijn partner en ik in de B-lijn spelen omdat we gedegradeerd waren. Laat ik voorop stellen dat ik het wel lekker rustig spelen vond. Verder naar beneden kun je op donderdag immers niet. Ook leuk om weer eens andere mensen tegen te komen.

Aan de eerste tafel was het al hilarisch. Mijn partner en ik zitten Noord-Zuid. Onze tegenstanders hadden geen systeemkaart. We zijn aan het bieden en doen allemaal een duit in het zakje.

Bij de tweede biedronde doet West een bod en zegt er meteen bij tegen partner Oost *“En nu moet jij niet meer bieden!”*.

“Maar dat mag jij niet zeggen.”, was mijn commentaar. *“Ja, dat weet ik wel.”*. *“Waarom doe je dat dan?”*. *“Omdat zij het anders niet weet.”*, was het antwoord.

Bij een volgend spel aan dezelfde tafel komt West uit met schoppenboer. Dus wat denk je dan: De vrouw zit Oost en ik snij dus over Oost. Fout! West had de vrouw wél.

“Ja, dat heb ik deze week geleerd.”, zei ze. *“Je moet met de laagste van een serie uitkomen! Dus ik dacht: dat doe ik een keer.”*

Vandaag kwam ik haar bij de supermarkt tegen. Ze had er al dagen lol van, dat ze ons zo lekker op het verkeerde been had gezet.

Kijk dit soort overtredingen zou je in de A niet pikken, maar in de B kun je er smakelijk om lachen. Best leuk in de B.

NN

➤ **Dinerdrive bij Riddershoeve op 13 februari 2016.**

Rond 15.⁰⁰ uur druppelen 48 paren de feestelijke zaal bij Riddershoeve binnen. Na een welkomstwoordje van Ruud en Mieke kan de sportieve dinerbridgedrive beginnen in een sfeervolle zaal. Leuke ontmoetingen vinden plaats met mensen buiten onze eigen club. De goede voorbereiding en de gastvrije bediening maken het geheel tot een gezellige en sportieve bijeenkomst.



Na het keuze voorgerecht, zwaardvis of boerenpaté wijzen de cijferbordjes aan de muur ons naar het juiste tafeltje. Van de heerlijke tomatensoep, voor een scheutje koffiemelk wordt zelfs gezorgd, wordt genoten. In het spel zijn we aardig voor elkaar, Valentijn zit al in de lucht, Ruud hoeft niet te arbitreren en kan ook aan het spel meedoen, als er iemand uitvalt. De “dorst”-kaartjes heb ik niet de lucht in zien gaan, maar er is goed voor wijn en andere drankjes gezorgd.

Het hoofdgerecht, schelvis of parelhoen, wordt snel voor iedereen geserveerd. “*Er zijn toch wel frietjes bij!*” En ja hoor, ook daar wordt voor gezorgd. Het appel-kaneel crumble toetje met ijs, waar je niet vanaf kan blijven, zorgt voor een voldaan gevoel. Of iedereen voldaan en tevreden is over zijn spel, is een andere vraag!

Dirk strikt mij voor dit verslagje en na het laatste spel, waarin ik groot slem kan bieden (once in a bridge live) en dat niet doe, kan ik alleen maar last hebben van mijn eigen gedachten.

De lotjes voor de dinerbonnen worden getrokken en de eerste, achtste en op één na laatste plaats mogen een prijs mee naar huis nemen.

We kunnen terugkijken op een sfeervolle en sportieve dinerdrive!

Hannie van de Laak



NB. De einduitslag en meer foto's zijn uiteraard te bewonderen op onze site www.bcbe.nl

..... **EN TOT SLOT:**

Een beginnende bridger uit Londen,
had een ideale partner gevonden.
Het duurde wel even,
maar het werd een maat voor het leven,
toen ze samen voor de trouwambtenaar stonden

