

# AAN - SIGNAAL

30-03-2019

NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT JAARGANG 5 NR. 10

## ➤ Bestuur

### • Ledenzaken

De lidblijfformulieren zijn uitgedeeld tijdens de competitie-avonden. Graag zo spoedig mogelijk invullen en aan Francis of Ruud retourneren.

### • Einddrive

Onze laatste bridge-activiteit van dit seizoen is de gezellige einddrive op dinsdag 23 april. Met hapjes en prijzen. Daarna hebben we een bridgepauze tot het begin van het zomerbridgen.

### • Zomerbridge

Ons zomerbridgen is – zoals gebruikelijk – gepland op de maandagavond van 22 juli t/m 26 augustus in de Foyer. De formele aankondiging komt binnenkort. Flyers zullen worden verspreid buiten de club.

### • Jubileumviering 2020

De oprichtingsdatum van Bridgeclub Berkel - Enschoot is 7 september 1970. Dat betekent dat we in het jaar 2020 ons **50-jarig jubileum** gaan vieren. In de ledenvergadering zal een jubileumcommissie worden samengesteld. Het jubileum zal in de maand oktober van 2020 worden gevierd.



### • Jaarlijkse Ledenvergadering dinsdag 30 april 2019

Francis en Dirk gaan verhuizen en verlaten onze club. Dat geeft een flink aantal gaten in onze club. Gelukkig hebben we Finy Sijbring bereid gevonden een van die gaten op te vullen: ze wordt in de ledenvergadering voorgesteld als nieuw bestuurslid. Theo Brok wordt onze webmaster. Kees van de Ven wordt wedstrijdleider op de donderdagavond. Herman Rooney is bereid te arbitreran op de donderdagavond. Er zijn meer taken over te nemen van het actieve echtpaar. Daar wordt de komende tijd aan gewerkt.

\*\*\*

## ➤ Clubleider, wat let je?

In het bridgeblad van maart 2019 staat op bladzijde 44 een interessant artikel over de opleiding tot clubleider. Voor dit soort opleidingen moest je vroeger een eind rijden op een tijdstip dat je eigenlijk niet uitkwam.

Nu heeft de bridgebond een digitale opleiding ontwikkeld, waarmee je op je computer thuis kunt werken op tijden die jou uitkomen. Ze hebben zelfs een gratis proefmodule waarmee je kennis kunt maken met de opleiding. Kijk eens op [www.elo-bridge.nl](http://www.elo-bridge.nl)

De opleiding zelf bestaat uit twee modules **organiseren** en **arbitreren** die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gevolgd. De opleiding is niet gratis, maar onze club is bereid die € 20.- per module te betalen.

De drempel is dus zeer laag gemaakt en de materie is minder moeilijk dan het lijkt.

Dus wat let je?

Ruud Koningen

\*\*\*

## ➤ Dinerdrive 2019

Het getoeter en gestamp van carnaval hebben we weer gehad. De confetti is inmiddels door het riool gespoeld en wij waren mentaal weer helder na een competitie-loze bridgeweek.

Afgelopen zondag werden we letterlijk de zaal, sorry foyer, ingeblazen. Gewone voorjaarsstormen met maartse buien, het komt vaker voor in deze tijd! 50 Jaar geleden was het op 27 febr. ook heerlijk toeven in een warm voorjaarszonnetje, maar op 10 maart stonden de krokusjes onder een ijskap! Dus klimaatsverandering? Goed voor de debating op TV.

Met 84 goed gemutste bridegvrienden en -vriendinnen begonnen wij aan de 11<sup>e</sup> gezellige, bridgedrive met tussen de bedrijven door een viergangdiner, voorbereid en uitgeserveerd door een grote brigade van Hemels. Om iedereen gelijktijdig m.n. de soep en het hoofdgerecht warm voor te schotelen werd er in hoog tempo gewerkt.

De voorzitter heette vooraf iedereen welkom en heeft zielepiet Mieke, een van de grote drijfveren achter dit concept, hardop genoemd en vanaf die plaats een “steuntje” in de rug gegeven.

Bij binnenkomst kreeg iedereen van Paula een lotje omdat er vier dinerbonnen te verloten waren. Twee geschonken door restaurant Hemels en twee gedoneerd door de club. Nadat de laatste kaart was weggelegd mocht Ties van Rijsewijk grabbelen in de hoge hoed en trok als gelukkigen Herma Cashoek, het echtpaar Van Gulik, echtpaar Van Loon en jaaah.. Sjef en Petra Vorstenbosch. Binnenkort kunt u deze mensen dus tegenkomen, bij Hemels op het terras, genietend van gezonde lunch.

Voor de rokers een kleine pech! Met z'n allen moesten zij aan hun trekken komen onder een parasol, in de sluis is het voortaan verboden. Hetgeen misschien, na wat miscommunicatie onderling aan tafel, ook kan verbroederen.

Dit keer eens geen voorgesorteerde spellen, maar “wassen” aan eigen tafel. Krijg je net zo goed vreemde “handen”, maar wordt er niet zo over gemopperd. Op de prijzetafel, onder dat steeds weer mooie vaandel, stonden wat prijzen in de vorm van planten, flessen drank en dozen heerlijke bonbons van een “bekende chocolaterie uit het naburige dorp”. De prijswinnaars uit de drie lijnen, vooraf getrokken, waren de nrs 1, 7 en 14. Resp. uit de A: Stans v.d. Heuvel & Lenie vd. Broek, Ans Frumeau & Helga Speckman, Wil Schilthuizen & Nel Balke. Uit de B: Marga Amesz & Ties v. Rijsewijk, Annie Sas & Ans de Hoon, Rianne v. Helvoirt & Ton Goossens. En uit de C: Herma Cashoek & Ad d. Beer, ex aequo Ine Bierhuizen & José d. Nijs + Mari-Anne & Theo Boers en als laatsten Marijke Nouws & Nettie Brekelmans.

Ruud Koningen had weer de algehele leiding, hoefde niet “op te treden”, maar “leefde zich uit” in het geruisloos hollen met spellen van de ene naar de andere wisseltafel.

En na thuiskomst kroop hij meteen weer achter de computer om zo snel mogelijk een ieder de uitslag digitaal toe te sturen. Ook dat mag wel eens gezegd worden en verdient een dikke pluim.

Hanneke de Vries



➤ **BRITSE LEERE .....**



Ik kreeg en buukske van en vriendin  
“Bridge van start tot finish”  
daor dèùk ik naa mar es in  
om te kèèke oft iets vur mèn is.

Kzaag al sebiet dèt hêel veul gao  
oover verschaajene “etappe” .  
Ge moet minstes de laagere school durlôope hêbbe  
om dè te kunne snappe.

Et gao oover: sinjaleere, snije,  
slaoge maoke èn bieje.  
Dè leerde zoo mar nie, in èen, twee, drieje.

Èn dan: Ge moet ene goeie paartner vèene  
Daorveur dòcht ik al rap òn Mieke Rèene.  
Mar jè..... Mieke heej al ene tèd hullieje Ko  
èn (dènk ik) de haawt ze vurlôopeg zoo.

Ik zèè naa drie èn taageteg èn nòg goed bij zinne.  
Mar òn et Britse..... nêe,  
daor gaok niemer òn beginne.



Jao, ak smiddags òn de tòffel zit  
dan brits ik men èèrepel,  
omdè dè gemakker it.

Ak twinteg jaar jònger waar  
zokket zeeker nòg gòn leere  
èn ik zo op den duur nòg hil wè prèsteere.

Dan wier ik beslist nòg es klubkampioen  
èn zo (dès te zègge)  
ze ammòl de broek opdoen.

===== Piet van Beers =====  
Tilburgs dialectschrijver  
† 2018

