

AAN - SIGNAAL

18-2-2022

NIUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT JAARGANG 8 NR. 8

Behoort briden in de foyer weer tot de mogelijkheden?

Op 15 februari was het zover. Na twee lange jaren wel life briden - niet life briden kwam het verlossende woord van minister Kuipers. Hoewel we nog even geduld moeten hebben voordat alle maatregelen niet meer noodzakelijk zijn, kunnen we binnenkort weer samen briden, kletsen over het gespeelde spel en na afloop weer nakaarten over een gezellige kaartavond.



Het bestuur klimt dan nu ook in de pen om jullie aan te kondigen dat wij met ingang van

donderdag 3 maart/dinsdag 8 maart vanaf 19.45 uur

weer met zijn allen in de foyer zullen zitten om te briden. We zullen dan geen competitie spelen, maar noemen dit lentebride en hopen dat we net zo zullen genieten als altijd in de foyer. Tot die tijd blijven we natuurlijk nog stepbriden.

Het volgende moet ons nog wel van het hart: zoals ook door dhr. Kuipers is gevraagd, zullen we voorzichtig met elkaar moeten blijven, want corona is natuurlijk niet van de ene dag op de andere verdwenen. We vragen alle mensen die in de foyer willen komen briden om zich af te melden als zij coronaverschijnselen vertonen en om bij twijfel een zelftest te doen. En als deze positief blijkt te zijn, moet je je uiteraard ook afmelden.

Wij gaan ervan uit dat degenen die in het verleden op dinsdag/donderdag speelden dit ook na de carnavalsvakantie zullen doen. Als je dit niet wilt of als je om een andere reden verhinderd bent, kan je je via het formulier op de website (www.bcbe.nl) afmelden.

HOU VOOLOPIG NOG EVEN JE MAIL IN DE GATEN VOOR HET GEVAL ER NOG NADERE INFORMATIE WORDT VERSTREKT.

Tot ziens!

Cobi van Rooijen, secretaris BCBE

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan ... deel 2

Vorig jaar rond deze tijd maakte ik al melding van het feit dat mijn bridgetalent het “boerenfluitjesbride” niet ontsteeg en dat ik mij gelukkig mocht prijzen in mijn halve trouwboek een partner te treffen die dat niveau al jaren was ontstegen, zelfs tweede divisie had gevierd! Dat zij het een twaalfal jaren met mij heeft uitgehouden getuigt (wederzijds overigens!) van grote liefde, dacht ik zo.

Toen ik echter om organisatorische redenen op twee avonden “moest” gaan spelen, wilden wij onze liefde niet onverantwoord op de proef stellen en besloot ik een partner te zoeken die het eveneens met mij wilde proberen en ik met hem/haar, wetende dat ik om de drommel niet gemakkelijk ben, zeg maar gerust “stronteigenwijs”. En verdomd, ik vond iemand: zelfde niveau - dacht ik - maar iets minder eigenwijs; dus wanneer ik ook wat inbond, moest het lukken. En dat deed het.

Na onze verhuizing (klein)kinderwaarts, besloot ik echter om niemand meer op te zadelen met mijn “boerenfluitjessysteem” en me op andere wijzen onledig te houden. Nou ja, onledig ? Probeer eens in deze (corona)tijd een alternatief te vinden. Oké, een e-bike gekocht, maar ik bleek duidelijk een “mooi-weer-fietser” te zijn geworden. Dat ging dus niet werken. Sinds ik echter, zo’n 100 jaar geleden lijkt wel, gestopt ben met roken heb ik me ontwikkeld tot een puzzelfanaat: sudoku’s, tectonic’s, kruis- en andere woordpuzzels, cryptogrammen, rebussen you name it.

Terwijl anderen daar rijk mee kunnen worden of er minstens audioapparatuur of een driedaags verblijf bij Center Parcs mee winnen, is mij een dergelijk lot nooit beschoren geweest. En over lot gesproken: de staatsloterij waar ik al 50 jaar trouw mijn fl. 25.- en tegenwoordig mijn € 12,50 aan over maak (of is het méér? Het gaat namelijk geruisloos en automatisch), heeft mij nooit meer dan een schamel “eigen geldje” opgeleverd. IK WIN NEVER NOOIT NIET WAT!

Nou, en die cadeaubon vorig jaar met die *stepbridgerebus* dan? Was toch mooi € 25.-. Grappig ja, want ik zit helemaal niet op stepbridge, ik puzzel. Dus had ik ingestuurd onder de naam van mijn eega en warempel: voor het eerst in mijn leven prijs! Lachesis (één der schikgodinnen) om de tuin geleid. Nu is Lachesis al wat ouder, dus waarom niet nog een keer geprobeerd haar een loer te draaien met de stepbridgerebus van dit jaar? Je weet maar nooit, al ging ik er van uit dat de bliksem nooit twee keer op dezelfde plaats inslaat. Maar verdomd: wél dus:

<https://www.stepbridge.nl>

Prijswinnaars cadeaubon €25,=

- ImkeW
- ReneWor
- HanBeg
- InavdZ
- **FrancisB**



En voor diegenen die nu wel eens willen weten waar of FrancisB (best) goed in is kijk eens op hiervoor genoemde website – *evenementen* – *nieuwjaarspuzzel*. Pittig! Maar wie niet vies is van wat denkwerk: hij is LEUK in kapitalen! Volgend jaar wéér!

dirruk

