



AAN - SIGNAAL

1-3-2022

NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT JAARGANG 8 NR. 10

LENTE !



Hoewel het nog een paar weekjes duurt voordat het 21 maart is, doen we alsof het nu al lente is. Net als de natuur dat doet, hebben we een nieuw begin: bridgen in de foyer. Op dinsdag 8 en donderdag 10 maart kunnen we elkaar weer in het echt zien en gezellig bridgen.

Wedstrijdleader Kees bedacht de term “*lentebridge*”, afgeleid van het zomerbridgen dat we in de goeie ouwe tijd deden tussen twee clubcompetities door. We noemen het *lentebridge*, omdat het geen clubcompetitie is. Het heeft geen zin om de clubcompetitie – die op 11 november eindigde – voor de korte resterende tijd te vervolgen.

Net als bij zomerbridgen is er vrije opkomst. Je hoeft je niet af te melden. We zien wel wie er komt. Zorg wél dat je er om 19.³⁰ bent, want het bridgen begint om 19.⁴⁵ uur. De organisatie heeft enige tijd nodig om de namen van de deelnemers in het rekenprogramma te typen en de bridgemates op te starten.

Omdat we niet weten wie er wel of niet komt en het niet te druk mag worden, is de avond waarop je in de ledenlijst te boek staat ook de avond waarop je kunt komen bridgen. Dat houdt in dat als je geen donderdagspeler bent, je die avond geacht wordt niet te komen. Hetzelfde geldt voor de dinsdagavond. Leden die voor twee avonden te boek staan, mogen beide avonden komen. *Invallers zijn niet toegestaan*. Mocht de drukte meevallen, dan laten we weten welke verruiming mogelijk is.

We laten nog bijtijds weten welke maatregelen we treffen ten aanzien van Corona. Het ziet er naar uit dat mondkapjes niet meer verplicht zijn. Wie dat wil mag uiteraard met mondkapje rondlopen. Bij *lentebridge* is het mogelijk op het laatst niet te komen. Je wordt pas ingeschreven bij binnenkomst. Dus heb je corona-achtige verschijnselen: blijf alsjeblieft thuis!

We zorgen niet voor invallers. Maar als je geen bridgepartner hebt, kun je toch binnenlopen. Misschien is er nog wel een “alleenstaande” bridger.

Ruud Koningen

Bridgeblad maart 2022

Maandelijks krijgen we alle leden het bridgeblad in de bus. Niet iedereen leest dat door. Jammer, want er staan heel veel leuke en leerzame artikelen in. “Dat is alleen voor de sterke bridgers” wordt vaak geroepen. Niets is minder waar!



Onlangs viel de maart-editie onder ogen, met op de voorpagina een vriendelijk ogende dame, die uitlegt hoe de organisatie van de NBB aan modernisering onderhevig is. Niet alleen voor topbridgers, maar voor ons allemaal.

Kijk maar eens op pagina 22. Daar staan een paar leerzame gevalletjes in voor starters. Daarna komen de voorbeelden voor clubbridgers aan de orde. Dat zijn wij dus. En daarna voor bridgers die alles al weten, maar er misschien toch nog wat bij kunnen leren. Voor elck wat wils dus.

Op pagina 42 wordt ingegaan op het fenomeen “*De arbiter roepen*”. In de spelregels wordt de arbiter wedstrijdleader genoemd, dus niet alleen aan Kees en Ruud denken. Daar wordt nogmaals uitgelegd dat de arbiter roepen geen aanval op je kuisheid is. Niet gezelligheidsbedervend dus. Geen slaatje-er-uitslaan dus. De arbiter roepen is zelfs vereist als er een onregelmatigheid aan tafel plaatsvindt. Ook een vermeende onregelmatigheid. Lees maar.

Bridgers die beweren dat de arbiter roepen niet gezellig is, zijn vaak zelf de ongezellige bridgers. Zij hopen op een betere score als de arbiter wegblijft.

Op pagina 46 staat “*Vraag het Bridge*”. Lees het eens. Je zult er vaak “oh ja” bij denken. En kun je op een clubavond met die kennis een stapje hoger doen.

Op pagina 60 kun je lezen: “*MijnNBB is je eigen persoonlijke portaal*”. Dat wil zeggen dat je je gegevens bij de bridgebond zelf kunt aanpassen. Het artikel wijst je de weg daarnaartoe. Dan hoeft je niet naar de club te mailen. Dan hoeft onze onvolprezen ledenadministrateur Dirk ook jouw gegevens niet aan te passen. Staat er nog steeds je meisjesnaam in? Dan kun je – als je dat wilt – die verwijderen. Of wil je juist je meisjesnaam als achternaam hebben? Dan kun je dat zelf aanpassen. Heb je een nieuw telefoonnummer of e-mailadres? Je raadt het al

Kortom, als je het bridgeblad ongelezen bij het oud papier gooit, kom je nooit vooruit.

Ruud Koningen

Herma Cashoek



Vele leden van BCBE hebben Herma Cashoek gekend. Toen we overgingen naar Stepbridgen, heeft ze veel meegedaan. Totdat die rotziekte dat niet meer mogelijk maakte. Ze kwam nog wel wekelijks even meekijken bij onze clubstepavonden.

Uiteindelijk staakte ze op 18 februari de strijd. Ik ben bij de uitvaart in Eindhoven geweest. Een mooie dienst met vele sprekers. Eén daarvan was *Nel Balke*. Zij had een – in mijn ogen – hele mooie en treffende toespraak bedacht.

Die toespraak wil ik onze leden niet onthouden:

Herma,

Jij bent geboren in juli 1944 toen de oorlog nog volop aan de gang was. Nog wel een drieling, wat in die tijd heel bijzonder was en ook nog alle drie in leven. Er was dan ook, waar jullie woonden, enorm veel belangstelling en aandacht, zodat je ouders vroegen het iets te minimaliseren. Je groeide voorspoedig op. Je ging op ballet en had een vader die prins carnaval was, leuke vakanties enz.

Je was dertig jaar toe ik je leerde kennen, dus ongeveer 50 jaar geleden. Ik heb je leren kennen via Maya Tulfer, een bridgende kleuterjuffrouw, bij wie mijn zoon Rob in de klas zat. Zij en ik waren lid van de Bridgeclub Berkel-Enschot. Mijn bridgepartner Lynie Aarts, ik, Maya en jij besloten toen thuis te gaan oefenen. Ja Herma, je gelooft me niet, maar van ons heb je toen beter bridgen geleerd. Op diezelfde bridgeclub heb jij toen Evert Cashoek – je latere echtgenoot – leren kennen. Hij was een heel goede bridger en heeft als goed organisator, ik geloof wel 10 jaar lang bridgeweekenden naar Knokke georganiseerd, die heel prettig waren.

Ik heb met jou ook veel drives gespeeld. Ik herinner me ook dat toen jullie 50 werden, 50 jaar oude port gedronken is, gekocht in jullie geboortjaar.

Jullie waren ook goed bevriend met Marga en Harrie van Hoof, voormalig voorzitter van de bridgeclub. Ik woonde naast hen en we hadden daardoor ook contact met jullie.

Zo kabbelde het leven verder, totdat onze mannen kort na elkaar overleden. Jij ging naar de Leyhoeve, waar je niet gelukkig was. Je besloot daar weg te gaan en naar Koningsoord in Berkel-Enschot te verhuizen. Ik was daar ook ingeschreven en wij hebben samen voor onze appartementen de keukens en toebehoren uitgezocht. Jij had wel een dure smaak, maar ik ben blij dat ik naar jou luisterde. Wij kookten samen twee keer per week voor elkaar, wat ook heel prettig was. Wij hadden ook een bridgeclubje met Marij Bienert en Jetty Groels. We hebben veel van je geleerd, o.a. tweede hand laag. Soms kon je niet begrijpen waarom wij zo dom deden.

Wij waren wel erg geschokt toen jij ons vertelde dat je ongeneeslijk ziek was, maar Herma, wat heb jij dat moedig gedragen. Jouw gedrag is een groot voorbeeld geweest en heeft me minder angstig gemaakt voor de dood.

(Ingetypt door Ruud Koningen.)
