

AAN - SIGNAAL

21-5-2022

NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT JAARGANG 8 NR. 14

Theo, herinneringen ...

In het lustrumboek dat t.g.v. het 40 jarig bestaan aan ieder lid cadeau werd gegeven staat een simpele alinea die m.i. eigenlijk te weinig zegt:

“Als bridgeleraar – hoevelen hebben “het” niet van hem geleerd? –, als technicus met zijn spelbesprekingen al jaren geleden in de Uitkomst, als drijvende kracht achter het jeugdbridge in de goede jaren, als pleitbezorger voor het viertallenbridge en jarenlang als bestuurslid het zij als secretaris dan wel als afgevaardigde naar de Technische Commissie of redactie een nooit aflatende ijver aan de dag leggend het spelpeil binnen de club te verhogen.”



“Een nooit aflatende ijver aan de dag leggend het spelpeil binnen de club te verhogen”, inderdaad: Theo! Idolaat van bridge wist hij in de beginjaren ook de jeugd te enthousiasmeren. Zo zette hij een Jeugdcommissie op poten die het presteerde teams te formeren die landelijk succes zouden hebben (resultierend in o.a. het Nederlands jeugdkampioenschap in 1983).

Bridge, een spelletje misschien, maar het dient wel serieus gespeeld te worden! Zo ontwikkelde hij de “TEEVEEconventie” als antwoord op de 1 SA-opening van de tegenstander. Ongetwijfeld briljant, maar voor ondergetekende toch te hoog gegrepen.

En als je zo'n studie maakt van bridge is het vanzelfsprekend dat je haast “automatisch” clubkampioen wordt. En dat werd hij dan ook diverse keren. Wanneer Theo meedeed aan de clubcompetitie gingen tegenstanders maar voor “de tweede plek”..... ook mooi. Wat zeg ik? Ik was zo trots als een pauw toen mijn vrouw en ik op *een half punt* een keertje tweede werden. Ik heb altijd met veel plezier de bridgedegens gekruist met de Van Eekelens; kreeg nu eens een pak op mijn donder, kon dan weer hén een “nul” bezorgen. Altijd sportief, best gezellig, maar wel serieus.

Theo was ook een groot voorstander van het viertallenbridge. Hij formeerde een team dat niet alleen (terug) naar de Hoofdklasse promoveerde, maar het zelfs een jaar later de Tweede Divisie moeilijk wist te maken. En aangezien mijn vrouw “medeschuldig” was aan dat succes, mocht ik eveneens tot twee maal toe “aanzitten” bij de feestdis, want succes moet gevierd worden. Ook dat was Theo.

Altijd vriendelijk, misschien een tikkie eigenwijs. Respect voor zijn partner en tegenstanders, geduldig, hulpvaardig en vooral een zeer integer mens.

Types als Theo zijn goud voor een club: zo'n twintig jaar bestuurslid uiteraard als technische man en later als secretaris. Hiervan de laatste zes jaar tevens de stuwende kracht binnen de redactie.

Volkomen terecht wordt Theo dan ook op 13 oktober 2008 benoemd tot erelid van de vereniging.

Ik ben blij én vereerd hem gekend te hebben.

dirruk

Algemene Ledenvergadering

Na onze vrolijke paasdrive hebben we op 21 april de algemene ledenvergadering de revue laten passeren. Een dezer dagen hebben jullie hier allemaal de notulen van ontvangen. We vergeten niet dat wij behalve aan de punten die normaal op deze vergadering aan de orde komen, aandacht hebben besteed aan het afscheid van Mieke Rijnen. In een eerder Aan-sigitaal is hier al een artikel over geplaatst.

Ook langs deze weg willen wij onze leden nog eens bedanken voor hun inbreng tijdens deze vergadering.

Nogmaals de vraag: mocht je van jezelf of van iemand in je omgeving denken, dat hij/zij een goede rol binnen ons bestuur kan vervullen, laat het ons dan snel weten!

Lidblijfformulier

Enkele dagen na de Algemene Ledenvergadering heeft u per mail een lidblijfformulier ontvangen. Velen van jullie gingen hiermee aan de slag en uiteindelijk heb ik dan ook 150 reacties mogen ontvangen. Dat is wel bijzonder, want we hebben 141 leden en van die leden hebben 15 personen mij nog niets gezonden.

Maar niet getreurd. Ik ben ermee aan de slag gegaan en heb alles verwerkt op een ledenlijst. Hierbij kreeg ik soms het gevoel dat sommige partners nog niet weten van wie ze partner zijn, of op welke avond ze iemands partner zijn.

Het meest lastig is het als de gegevens zijn ingevuld en er dan er een mailtje binnenkomt met wijzigingen van avond of partner. Als hier dan een vijftal mensen mee gemoeid is en ik slechts van twee personen deze wijzigingen doorkrijg, wordt het behoorlijk ingewikkeld om wijzigingen door te voeren.

Nu niet allemaal opnieuw formulieren insturen hoor! Want van de meesten heb ik de juiste gegevens natuurlijk en ik wil iedereen bedanken voor het invullen.

Geduld is een schone zaak. Ik ga ervan uit dat dit de kinderziektes zijn die altijd met een beginsituatie gepaard gaan. Volgend jaar gaat alles beter!!!!

Cobi van Rooijen

Lustrum

Beste bridgevrienden en -vriendinnen,



Het gaat nu echt gebeuren: BridgeClub Berkel-Enschot bestaat al meer dan 50 jaar en dat gaan we op 8 oktober a.s. vieren in De Commanderie in Tilburg.

Wij nodigen alle leden, ereleden en niet-spelende leden uit voor een gezellige bridgedrive met aansluitend een feestelijk diner, waarbij live muziek niet zal ontbreken.

Noteer alvast 8 oktober in uw agenda. Het inschrijfformulier met daarin meer details ontvangt u eind augustus/begin september.

Wij hopen dat velen van u deze bijzondere dag met ons mee zullen vieren.

De jubileumcommissie
Kees, Loes, Rianne en Mari-Anne

Mijmeringen

Nooit kan je je gedachten stil zetten. Zo ook niet aan het begin van deze maand: mei. Koningsdag is net achter de rug en dan komen er minder feestelijke gedachten. Herinneringen worden je voorgeschoteld aan een tijd die je nooit hebt beleefd. Vroeger thuis de verhalen over onderduiken, bloembollen eten, het einde van een oorlog, bevrijding door Amerikanen, Engelsen, Canadezen. Het voelde als een spannende tijd, je ouders waren helden voor je gevoel, maar echt meeleven kon je niet. Ook nu nog niet terwijl onvrede toch zo dichtbij lijkt.....

Ook dit jaar komt er weer een 4 mei, dodenherdenking. Vroeger vond ik dat altijd wel mooi: we stonden met alle leerlingen van onze basisschool rondom het hijsen van een vlag en moesten vervolgens twee minuten stil zijn, denken aan..., ja waaraan? Het mooiste vond ik het fluiten van de merels op die avond. En ik stelde me dan zo voor dat vogels altijd overal heen kunnen vliegen, geen grenzen kennen, hoe het land onder hen er ook uitziet. De natuur gaat gewoon door. Ook nu om je heen zijn er de bloemen, vogels, ook de geluiden van de jonge vogels als ze gevoerd worden.

Nu het bridgen even stil ligt, de mensen op vakantie gaan, hebben we dan ook wat meer tijd om te kunnen genieten van de geweldige natuur om ons heen, van alles wat we gratis in de schoot geworpen krijgen. Luister en kijk goed: het maakt gelukkig!

Cobi van Rooijen

