

AAN - SIGNAAL

24 december 2023

NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT

Kerstdrive

Op 19 december was het dan zover. Vanaf 19.00 uur druppelden de paren binnen in de foyer van De Schalm, onze vertrouwde bridgelocatie. De paren werden ontvangen door Corry, Theo en Paula die zoals gewoonlijk druk in de weer waren met de verkoop van lootjes. Daarnaast werden we ook ontvangen door Monique die ons voorzag van de loopbriefjes en consumptiebonnen.

Er waren 44 paren ingeschreven en we waren zeer verbaasd dat niemand in de voorafgaande week zich afmeldde. En iedereen was op tijd aanwezig! Wel nog even werd de nadruk gelegd op hoe we met Corona om dienen te gaan. Maar ook dat was geen probleem in de toch wel tjokvolle foyer.

In een feestelijk aangeklede zaal speelden we zes tafels van vier spellen, tussendoor voorzien van een natje en een droogje. Ruud was onze vertrouwde wedstrijdleider. Er werd spontaan gezongen voor een jarige speler, ook is niet vergeten om Gerry en Kees een flesje wijn te overhandigen voor het bieden en uitspelen van '7 sans' tijdens de laatste competitieavond van dit jaar.



Natuurlijk werd de avond afgesloten met de bekendmaking van de prijswinnaars. Fijn dat er altijd mensen zijn die de spulletjes ook weer opruimen zodat we de zaal ook weer netjes achterlaten. Bedankt hiervoor!

Al met al een gezellige kerstdrive! Op naar 2024!

Regels zijn regels

Je zou denken dat mijn lijfspreuk als wedstrijdleider zou zijn: "regels zijn regels". Maar dat is érg moeilijk bij ons bridgen. Om te beginnen kent de gemiddelde bridger de meeste spelregels niet. Daar wijd ik zo af en toe een stukkie aan. Ten tweede hebben bridgers zo hun eigen spelregels ontwikkeld, die ze tot eigen tevredenheid toepassen, maar die niet in overeenkomst zijn met de officiële regels. En vaak niet tot tevredenheid van de tegenstanders.

Laat ik een klein voorbeeld noemen. De leider is op tafel, maar speelt een kaart uit de hand. De blinde roept meteen: "Je bent op tafel!". De leider stopt z'n gespeelde kaart terug en kiest een kaart van tafel. Zo gaat het praktisch altijd. Er worden daarbij dan wel 2 regels uit het spelregelboekje overtreden. En als ik daarop wijs,



dan word ik meewarig aangekeken. “Daar heb ik nog nooit van gehoord”. “En ik speel al 40 jaar bridge!” Kennelijk zijn regels regels, maar het hangt er wél van af over welke regels we het hebben. Ook een leuke is het opnieuw delen van een spel dat in de eerste ronde is rondgepast. Dat mag volgens de spelregels niet. Maar een “ik ben hier om te bridgen” is voor de meesten genoeg reden tot het overtreden van de betreffende spelregel.

Een andere regel die vele malen per avond wordt overtreden is het praten over het spel tijdens het bieden en spelen. Vooral nadat de dummy zijn kaarten op tafel heeft gelegd wordt er vaak uitgebreid “overlegd”. Het mag niet, maar iedereen doet het, ook zij die vasthouden aan de stelling “regels zijn regels”.

Waarom schrijf ik dit? Omdat bepaalde regels in het spelregelboekje mijns inziens niet zouden hoeven te gelden voor het niveau waarop op onze club wordt gebridged. De officiële spelregels zijn vooral gemaakt voor het bridgen op hoog niveau, waardoor ze op een club als de onze soms wat onredelijk overkomen.

Bijvoorbeeld gespeeld is gespeeld (plek is plek). Iedereen overkomt het als leider wel eens dat hij een kaart speelt, die helemaal niet bedoeld is. Even ernaast gepakt. Van mij mag die terug en de bedoelde kaart worden gespeeld. Want wat miskomt je als tegenstander? Niks toch! Maar menig tegenstander EIST dat die onbedoelde kaart op tafel blijft liggen. Kennelijk mag dat onverwachte voordeeltje niet verloren gaan. Mijns inziens nogal flauw. Maar ja, dan wordt de discussie dichtgegooid met “regel is regel”. Het mes mag dan op tafel komen. Het is zelfs zo erg, dat een tegenstander die een nog niet helemaal gespeelde kaart van de leider kan zien, keihard eist dat die kaart moet worden gespeeld. De échte regels denken daar anders over.

Dinerdrive

De kerstdrive is nog niet vergeten, maar we zijn alweer bezig met de voorbereidingen van onze volgende feestelijke activiteit: **DE DINERDRIVE**. Zet de datum alvast in je agenda: **ZONDAG 18 FEBRUARI 2024**. Zoals altijd is deelname aan de dinerdrive niet kosteloos. Jullie zullen bijtijds alle verdere informatie van ons ontvangen.

